

woensdag 29 mei
2^e t/m 7^e uur



Getallendag

voor alle leerlingen van G5
in het Balneum



Laat je meenemen
door de wereld en
door de wiskunde
naar verder dan
oneindig



Wetenschappelijk denken
hoe doe je dat?



Weet jij al wat getallen zijn?
Dat dacht je maar!

Pythagoras en zijn volgelingen hadden een geheime club
en de stervijfhoek was hun teken.

De Pythagoreeërs wisten hoe de wereld in elkaar zat.

En ze wisten wat getallen waren.

Tot ineens ... getallen leken te SpokeN.

Wat was er aan de hand?



meenemen: pen, rekenmachine, liniaal en kleurtjes